

Vraag het aan Morya



Soms is het beter om geen vragen te stellen

“Een vraag is niet altijd goed. Het kan zijn dat een vraag goed is, heel goed zelfs, maar het kan ook zijn dat ze je wegbrengt van jezelf. Dat ze je niet laat geloven in het leven zelf, maar dat ze integendeel een soort opstandigheid met zich meebrengt die alles verwerpt en die zegt: “Er is niks.” En dan geef je zelf het antwoord al, op je eigen vraag. Want de vraag draagt altijd het antwoord in zich. Maar als je de verkeerde vraag stelt, krijg je het verkeerde antwoord.

Op een bepaald moment is het dus belangrijk om te zien dat je zonder vragen toch vooruit kan gaan.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 10: ‘Het mysterie van de liefde’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 72

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


